

Programmet i Tonkolili Sierra Leone

Nyhetsbrev, juni 2014

Kära fadder,

Välkommen till vårt senaste nyhetsbrev från Tonkolili i norra Sierra Leone där det barn som du är fadder till bor!

I dag ska vi träffa Mary Kargbo som är en av alla de kvinnor som vi har hjälpt. Vi ska även berätta om hälsovården i Kholifa Rowalla i Tonkolili-distriktet.

På uppdrag av alla de familjer som vi arbetar med i Tonkolili vill jag först tacka dig för ditt generösa stöd.

Med vänliga hälsningar,



Bridget Musa
Fadderansvarig
ActionAid i Sierra Leone

Mary ser alltid fram emot namninsamlingen.

”Hej! Jag heter Mary Koroma. Och jag är 11 år gammal. Jag ser alltid fram emot när vi ska samla in namn eftersom det är kul, och det är alltid roligt när teatergruppen uppträder för oss. Idag ska jag vara med och dansa ”musik och stol”. Jag hade aldrig fått lära mig dansa om jag inte fått hjälp från ActionAid.”



Mary ser alltid fram emot namninsamlingen.

Vi stöder fyra kvinnorgrupper med utsäde.

"Vi fick **1 kubikton** utsäde av ActionAid för att odla ris, och av det fick vi en skörd på **4,125 kubikton**. Det berättar **Mary Kargbo** som är en av de över **50 kvinnliga jordbrukare** som vi delade ut utsäde till i **Masampa i Kholifa Rowalla** som ligger i **Tonkolili-distriktet**.

Kvinnor har under lång tid inte fått bruka eller äga varken mark och resurser inom jordbruket. De lokala myndigheterna, och särskilt männen där, har begränsat kvinnornas möjlighet kunna bidra och skaffa sig ekonomisk självständighet. Innan vi började arbeta i Masampa under 2013 såg situationen ut så för många av de kvinnliga jordbrukarna.

Mary fortsätter: "Vi fick ett kubikton utsäde från ActionAid. Tack vare hjälpen har vi kunnat förbättra vår situation och vi har genomfört många positiva förändringar. Riset vi fick från ActionAid har gjort att vi nu har gott om mat. Nu kan vi sälja delar av det vi odlar och med pengarna kan vi betala skolavgifter för våra barn."



Mary är tacksam för hjälpen.

En dag med Miniratu

"Jag är mamma och därför är jag den som går upp först på morgonen, och den som lägger sig sist på kvällen. Jag går upp 06.00 för att laga frukost till min familj. Sen väcker jag barnen och gör dem klara för skolan. Jag går hemifrån halv nio och går till den stora vägen som ligger 1 km bort. Jag hoppar på en "okada"-motorcykel som kör in mot Matotoka. Det är den största staden i området. Resan tar cirka en timme.

På marknaden har jag en plats där jag säljer många olika saker. Oftast är det mycket varmt och ljudnivån är alltid hög. Och jag träffar människor från många olika platser. När jag kommer hem vid 16.30 är jag väldigt trött men då måste jag laga mat till min familj. Mina barn hjälper gärna till att laga maten. Vi har ofta väldigt roligt i köket. Sen äter vi tillsammans. När klockan är 18.30 går jag ut i mitt grönsaksland och ibland rensar jag kanske lite ogräs."



Vardag hos Miniratu.

Fakta och siffror om hälsovården i Kholifa Rowalla i Tonkolili-distriktet

- I Kholifa Rowalla finns 2 sjukhus, 1 hälsocenter, 7 vårdcentraler och 7 vårdcentraler för mödravård.
- I samhällena finns olika hälsorelaterade problem och de flesta är kopplade till vatten- och sanitetsproblem.
- De få tillgängliga vårdinrättningarna har endast grundläggande utrustning och det finns vissa läkemedel, mycket tack vare ett program för fri medicin, men medicinen räcker inte för att tillgodose vårdbehovet hos befolkningen.
- Vi har arbetat tillsammans med olika organisationer för att få myndigheterna att agera och lösa hälsoproblemen i Tonkolili. Arbetet har medfört att myndigheterna har uppmärksammat hälsosituationen.

Pa Gbla deltar i en traditionell välkomstceremoni i Tonkolili:

"I Mayoso i Tonkolili-distriktet välkomnas besökare med dans och sång. Vi välkomnades på samma sätt när vi besökte samhället 2012 för att officiellt inviga en ny skola.

I ceremonin ingår bland annat att ge besökarna kolanötter och vatten. Pa Gbla säger, "vi ger gäster kolanötter och vatten för att visa att hela vårt samhälle välkomnar dem. I vårt samhälle betyder det liv att bjuda någon på kolanötter och vatten."



Pa Gbla välkomnar gäster vid invigningen av skolan i Mayoso.



Traditionell dans för att välkomna gäster vid invigningen av skolan i Mayoso.

Evenemang för över 1 000 barn.

"Det här är första gången jag dansar framför så många människor. Vi som dansar är jag, mina vänner och barn från andra samhällen. Jag hade sett fram emot den här dagen länge. Ända sedan jag fick veta att vi skulle dansa framför en stor publik har jag inte kunnat sova på nätterna. Jag har bara väntat på att den här dagen skulle komma. Och nu är det äntligen dags." Det här berättade Mamusu Bangura, 12, som kommer från Masagble. Hon är ett av de över tusen barn som deltog i vårt evenemang.

Som en del av fadderverksamheten anordnade vi en fest med barn från 13 olika samhällen. Vi lyckades samla över 1 000 barn och målet var att skapa ett forum för att hjälpa barn och få möjlighet att berätta mer om vår fadderverksamhet.

Mamusu fortsätter: "Det var den roligaste dagen i mitt liv. Vi åt mat, dansade och lekte, och jag träffade en massa barn från andra byar. ActionAid är jättesnälla. Jag var med i danstävlingen och lästävlingen och jag vann första pris."

Festen gav barnen en unik möjlighet att träffa personal från andra fadderverksamheter och personer som är ansvariga, och dessutom att lära sig mer om fadderverksamheten.

Mamusu säger: "Under dagen fick jag och de andra barnen lära oss mer om varför fadderverksamheten finns."



Mamusu under danstävlingen i Masagble

Fråga oss!

Hur ser en skola ut i Tonkolili?

Daniel Koroma kan berätta mer om skolorna i Tonkolili:

"Miljön är tyvärr ofta inte lämpad för skolverksamhet. De flesta av barnen sitter på golvet och ofta pågår två lektioner samtidigt i ett klassrum.

Under regnsäsongen kan vädret även göra att det är svårt att hålla lektioner i många av de tillfälliga hyddorna. Lärartätheten i skolorna i distriktet är 1:51 jämfört med myndigheternas riktlinjer som är 1:40."



Barn i en lokal skola.



En typisk skola i Tonkolili.

Vi anordnade en kurs i hygien för 13 olika lokala grupper

”Nu har vi inga öppna avlopp och inga vattenburna sjukdomar.” Sallay Kamara är en av de 300 kvinnor som deltog på kursen och hon berättar: ”Tack vare kurserna som Actionaid var med och anordnade har vi förbättrat kunskaperna om både personlig hygien och hur vi undviker sjukdomar på grund av dåliga sanitetsförhållanden.”

Vi var med och anordnade kursen för att bidra till en renare och mer hälsosam miljö i de samhällen där vi arbetar. Vi vill minska antalet utbrott och riskerna för vattenburna sjukdomar bland kvinnor och barn till följd av dålig hygien och miljö.



Mary deltar i vår kurs.

Vi hjälper fyra grupper att lära sig mer om sina rättigheter

Genom att registrera sig hos statliga och icke-statliga myndigheter kan många organisationer stärka sina rättigheter och de får större möjligheter att göra sina röster hörda. Tillsammans med andra partners har vi hjälpt fyra mammaorganisationer i Masampa, Mamuntha, Masagble och Rochain att stärka sin rättslig status i fråga om markinnehav.

Vi organiserade en kampanj för 1 142 personer i 13 olika samhällen för att öka medvetenheten om markrättigheter

”Tack vare hjälpen från Actionaid vet vi mer om vad gruvbolagen ska betala oss för att använda marken” – Salamatu Saidu är en av de 100 kvinnor som deltog i vår kurs om markrättigheter.

I Tonkolili kompenseras ursprungsbefolkningen dåligt eller inte alls av de företag som tar över marken och driver bort befolkningen. Det här har pågått under lång tid. Men 2013 började vi med vårt program för att öka befolkningens kunskaper om sina rättigheter.

Idag vet Salamatu och många av de andra kvinnorna hur hyreskontrakten ser ut som gruvbolagen skrivit under och de har börjat få ersättning från företagen.



Salamatu har lärt sig mer om markrättigheter i sitt område.



Barn från Tonkolili som tackar för ditt stöd!